

Dames en Heren,
het is mij een eer u allen namens het Stichtingsbestuur Herdenking Brabants Gesneuvelden te mogen verwelkomen.

Dit is de 78^e maal dat wij hier in de Willibrorduskerk in Waalre stilstaan bij de offers die Brabantse militairen toen en ook nog in de tegenwoordige tijd in oorlog en bij vredesmissies hebben gebracht. We staan stil bij de verzetsstrijders die hun leven verloren voor onze vrijheid. Wij staan stil bij de slachtoffers van de oorlog. En met dit alles beseffen we dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Het bijzondere is dat vandaag ook 19 veteranen uit 1944/45 onze gasten zijn. Zij zijn afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Groot-Brittannië en Nederland. Zij dienden in legereenheden die betrokken waren bij de bevrijding van Brabant en Nederland, waren betrokken bij Market Garden en Operation Pheasant, de bevrijding van West-Brabant en de slag om de Schelde. Zij zijn hier op initiatief van de Stichting Nederland-Amerika.

A special word of welcome to You -the veterans, the people who have fought for our freedom, who are our guests. We are honoured indeed that we can welcome you today as our special guests. We thank you from the bottom of our hearts. You will be remembered in gratitude! Also a special word of welcome to You – representatives of embassies of our allies in the past. This remembrance is always a significant and important moment in Brabant. We remember those who gave their lives for our freedom, as a member of the armed forces or as resistance fighters. Your presence here is highly appreciated by us. The sacrifices that have been brought for our freedom will not be forgotten. We will always include the fallen in our commemorations, as they deserve our lifelong respect and gratitude.

Een speciaal woord van welkom ook voor de commissaris van de Koning mevrouw Ina Adema. Verder van harte welkom collega-burgemeesters van de Brabantse gemeenten.

Dit jaar is het thema: **“Vrijheid en Verbondenheid”**.

Na de tweede wereldoorlog zijn wij in het Westen vrijheid steeds meer gaan begrijpen als de ruimte om je leven in te vullen zoals je dat zelf wilt zonder dat de overheid of andere instanties zich daar mee bemoeien. Dat is een goede en belangrijke ontwikkeling geweest die onder andere leidde tot aanvaarding

van het homohuwelijk en abortus. Maar de oorlog in Oekraïne maakt duidelijk dat een te individualistische manier van vrijheidsbeleving ons blind maakt voor de bedreiging van diezelfde vrijheid. De vluchtelingen crisis doet ons beseffen dat vrijheid alleen in verbondenheid met anderen geborgd kan worden. Individuele vrijheid voor mij hier leidt niet vanzelf tot vrijheid voor iedereen. Individuele vrijheid kan omslaan in de dictatuur van het eigenbelang. De oorlog in Oekraïne kunnen we misschien wegstoppen in een uithoek van ons bewustzijn, anders wordt het nu de moeders en kinderen van dit gewonde land letterlijk bij ons op de stoep staan. Verbondenheid is de voedingsbodem waarin het plantje van de vrijheid kan gedijen.

Deze 78e herdenking wordt muzikaal omlijst door **het Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance**. Verder werken hieraan muzikaal mee **Maaïke Girardin** en **Lance Priester**, leerlingen van de **rockacademie Tilburg**, **Herbert Bakker** (trompet), **Stef Baselmans** (dwarsfluit), **Frans van Tuijl** (orgel) en **Nan Los** (beiaard).

Ik wil eindigen met het uitspreken van mijn grote dank voor de inzet van alle vrijwilligers, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeenten, de collega burgemeesters en natuurlijk ook die van de leden van het bestuur van de stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Zij maken het ons dit en alle andere jaren mogelijk deze herdenking op een goede en waardige wijze te organiseren.