

“HERDENKING”

Gedicht voor mensen die niet hebben kunnen leven.
Normaal geleefd hebben.
Gestopt.
Niks is voor niets.

Het leven gaat snel in vreedstijd.
In oorlog zelden zo snel.
Het leven voor de nieuwe jeugd gaat als een spel.

Mensen verloren, nieuwe geboren.
Oorlog is geen leven.
Gedaan wat gedaan is en omgekeerd.
Vrijheid op z'n best.

Herdenking overledenen.
Herdenking berouw.
Herdenking om trouw.
Herdenking om jou.

Kosta Karamanolis,
Frenckencollege,
Oosterhout,
Noord Brabant.

Voorgedragen door Lisa Beek,
leerlinge van het “Augustinianum” te Eindhoven.