

Geachte aanwezigen en allen die deze herdenking op de televisie via Omroep Brabant rechtstreeks volgen. Het is mij een eer u allen te mogen verwelkomen.

Dit is de 77^e maal dat wij in Waalre stilstaan bij de offers die Brabantse militairen toen en ook nog in de tegenwoordige tijd in oorlog en bij vredesmissies hebben gebracht. We staan stil bij de verzetsstrijders die hun leven verloren voor onze vrijheid. Wij staan stil bij de slachtoffers van de oorlog. En met dit alles staan we stil bij het besef dat onze vrijheid nog steeds niet vanzelfsprekend is.

Toen we bevrijd waren golfde de vreugde door de straten van Brabant, maar daar achter kwam ook een golf van pijn en verdriet. Zoals veel Joodse families hebben ervaren: verwanten en vrienden vermoord, eigendommen in beslag genomen. De overlevenden van werk- en concentratiekampen, maar ook zij die gestreden hadden voor onze vrijheid: zij kwamen terug met diepe littekens. Wie merkte ze op? Bevrijd en nu? Leven wij als bevrijde mensen? Wat doen wij voor en met hen die wereldwijd voor vrijheid strijden zoals in Afghanistan? Bevrijd en nu? Geven wij de vrijheid door?

Deze herdenking vindt voor de tweede maal op rij niet plaats in de Willibrorduskerk aan de Markt maar in het gedachtenismonument Het oude Willibrorduskerkje waar normaliter alleen de kranslegging plaatsvindt. Ook vindt deze herdenking niet plaats in aanwezigheid van honderden genodigden en belangstellenden, zoals gebruikelijk, doch in kleine besloten kring. Dit alles is gelegen in het feit, dat onze samenleving nog steeds wordt beheerst door het Coronavirus..

Een speciaal woord van welkom voor de commissaris van de Koning mevrouw Ina Adema, die deze herdenking in haar hoedanigheid van Commissaris voor de eerste maal bijwoont. Ook heet ik onze spreker professor Ernst Hirsch Ballin alsmede de waarnemend burgemeester de heer Jan Boelhouwer, de kabinetschef van de CdK, de heer Henk Smit en Luuk Geurden en Cathelijne Klaassen en de heer Seb Heesters, respectievelijk leerlingen en leerkracht van de Christoffelschool uit Waalre welkom.

Deze 77^e herdenking wordt muzikaal omlijst met zang van Sterre Godding en Eline Dierikx, begeleid door Hidde Thijssen op piano. Allen leerlingen van het ROC Tilburg, School voor Kunst Cultuur en Media. Verder werken hieraan muzikaal mee Mireille Vaessen, begeleid door Martine de Kok op piano, Herbert Bakker (trompet) en Nan Los (beiaard).

Ik wil eindigen met het uitspreken van mijn grote dank voor de inzet van de provincie Noord-Brabant, Omroep Brabant en natuurlijk ook die van de leden van het bestuur van de stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden. Zij maken het ons dit en alle andere jaren mogelijk deze herdenking op een goede en waardige wijze te laten plaatsvinden.

We gaan nu luisteren naar het lied "What did we learn" geschreven en gezongen door Mireille Vaessen, begeleid door Martine de Kok op piano, gevolgd door de toespraak "In de strijd gesneuveld" van prof. Hirsch Ballin, hoogleraar aan de Tilburg University.