

Slotwoord CdK Herdenking Waalre 15 september 2021.

Vandaag stonden wij, hier in Waalre, stil bij de mensen die omkwamen door oorlog en geweld. In 1944 was Brabant vrij. Een jaar later de rest van Nederland. Een erfenis van jonge mensen die besloten te vechten voor de vrijheid. Onze vrijheid, een waardevolle, kostbare erfenis. Hun grootste gift. De oorlog is voor velen een verhaal, verteld door grootouders, ouders en familieleden. Vrede en vrijheid zijn normaal. Je staat er niet bij stil.

Oorlog is de voortdurende dreiging van geweld. Oorlog is onzekerheid, de dwang die uitgeoefend werd. Het trok diepe voren door Nederland en Brabant. Wie kijkt, ziet de sporen, in de muren van gebouwen, op de monumenten. Of leest de namen op de Stolpersteine, namen van hen die weggevoerd werd. Herdenken is een oproep tot nadenken.

Nadenken over wat vrijheid inhoudt. Juist nu kunnen wij aan de andere kant van de wereld zien wat er gebeurt als de macht uit de loop van een geweer komt. We zien wat de gevolgen zijn als de vrijheid van vrouwen en mannen verdwijnt. Dat gebeurt nu, een dag reizen verder weg. Het scheidt een verantwoordelijkheid in Brabant om waakzaam te zijn. Ieder mens heeft het recht op vrede en veiligheid. Velen is dat recht ontnomen. Zij leven in onzekerheid en machteloosheid.

We staan stil bij de mensen die hun leven in de oorlog voor onze vrijheid gaven. We denken aan de mensen die zich ook na die oorlog inzetten voor vrede en veiligheid. In het buitenland maar ook in eigen land. Zij verdienen onze waardering en dank. Wij kunnen dankzij hen vrij spreken, denken en doen. Om te kijken hoe wij verder kunnen, samen, in dialoog. Een mooier cadeau is er niet. Daar staan wij vandaag bij stil. Het is onze uitdaging is om vrede, veiligheid en vrijheid te bewaken en te verdedigen. Morgen, overmorgen en alle dagen daarna.