

MONOLOOG

BRAM: Ik ben Bram Aarnoudse. Toen de oorlog begon was ik 12 jaar. Mijn ouders, mijn broer Willy en ik woonden in Bergen op Zoom. In het begin begreep ik het allemaal niet zo goed. "Ze veroveren alles maar. Hoe kan dit?"

Mijn ouders sloten zich al snel aan bij het verzet. Ook mijn oudere broer Willy, die toen al zeventien jaar was, ging in het verzet. Hun belangrijkste werk was het vervalsen van persoonsbewijzen.

Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, was dit direct te merken. Er zaten zelfs kinderen van N.S.B.-ers bij mij in de klas. Daar wilde niemand iets mee te maken hebben. Wanneer er bij gym teams gemaakt werden, wilde niemand hen in het team hebben. Die kinderen zelf konden er natuurlijk eigenlijk niks aan doen.

Op een avond, toen we zaten te eten, werd er aangebeld. We hadden geen idee wie het kon zijn. Willy deed de deur open en zag twee mannen staan. Aan hun uniform kon hij zien dat het goed mis was. Hij probeerde nog te ontsnappen, maar dat is niet gelukt. Als iemand gearresteerd was, was er ook een huiszoeking. Daarom werd al het bewijsmateriaal heel goed verstopt. De radio bijvoorbeeld.

Op 13 mei 1943 moesten alle Nederlanders hun radio inleveren. Dat hebben wij niet gedaan. Mijn vader maakte telkens een verslag van wat hij hoorde op Radio Oranje en gaf die berichten door aan anderen.

Door de jaren heen heb ik weinig angst gekend. Het had geen nut om bang te zijn. Je kon er toch niets aan doen. We waren wel oplettend, maar meer niet. Ook hebben mijn vrienden en ik wel kleine pesterijtjes tegen de Duitsers uitgehaald. Altijd stiekem natuurlijk. Dat was ons verzet.

Ik denk niet vaak terug aan die tijd omdat het voor mij eigenlijk allemaal goed is afgelopen. Mijn broer Willy heeft het wel heel erg moeilijk gehad na zijn gevangenschap en nog lang daarna; een echt oorlogstrauma.

Op 27 oktober, de dag dat Bergen op Zoom werd bevrijd, ga ik nog altijd naar het bevrijdingsmonument.

Je hebt het meegemaakt, het zit in je hoofd en daar is niks meer aan te veranderen.

Mijn naam is Ben.
Bram Aarnoudse is mijn opa.