

Brabants gesneuvelde

De oorlog het was een moeilijke tijd.

Wij vinden het heel moedig dat mensen die in de oorlog gesneuveld zijn en zich hebben opgeofferd voor de vrijheid van Nederland en andere landen. Veel mensen hebben het niet overleefd. Je moet je eens voorstellen hoe jij je had gedragen als je zelf in een oorlog had geleefd. Wij denken dat lang niet iedereen die hier in de zaal zit zo dapper was geweest in de oorlog. Daarom vinden wij dat je respect moet hebben voor iedereen die in de oorlog gesneuveld is voor de vrede. Daarom hebben we deze herdenking. We leggen de krans voor alle mensen die in de oorlog gesneuveld zijn. Wij vinden het heel erg dat zoveel mensen hun leven moeten geven in de oorlog. Wij hopen dat er nooit meer een oorlog komt.

14 september 2016

Lars Meuleman
Merijn Donners
Stan van Leest
Sanne Bekkers