

Kogels

De kogels vliegen in het rond,
buiten piept een hond
Voor 25 gulden ben je verraden,
misschien wel voor een stukje jade
Iedereen en alles verliezen.
Iedereen pakte zijn biezen.
Je vader roerloos op de grond.
Vol afschuw kijk je naar zijn wond.
Vijf minuten heb je om je spullen te pakken.
Mensen lopen als slakken.
Daar ga je dan afgevoerd naar kampen,
om je vervolgens aan je moeder vast te klampen
Met het gestamp van laarzen werd iedereen bang.
Dat was vijf jaar lang.
Duitsland was verslagen
en kwam niet meer opdagen
De geallieerden werden als helden beschouwd,
maar er werd ook gerouwd.
Maar nu vraag ik me af, door en door,
waar was dit goed voor?

Joden,

Overall verboden.

Duizenden doden.

Was er maar een code,
die iemand, die tijd, in kon toetsen,
zodat de oorlog ophield.

Naar één man luisterden al die mensen,
iets ergers kon je, je niet wensen.
Mensen die hun huis uit werden gesleurd.
Ik hoop dat zoiets nooit meer gebeurt.
Er werd je verteld dat je niet met Joden om mocht gaan,
niet eens naast ze gaan staan.

Naar kampen werden zij gebracht,
maar niemand kon iets doen.
Hitler had teveel macht.
Joden werden op welke manier dan ook vermoord.
Sommige mensen hebben het geschreeuw gehoord,
maar zwegen en deden niets.
En iedereen maar dromen,
ooit levend uit het kamp te komen...

Op 4 en 5 mei,
herdenken wij,
die onschuldige mensen, waarvan één man wilde, dat ze vermoord werden.
Joden.