

Voorgelezen door Liselotte Pflug

Bijna alle Joden waren dood
Waarom moest dat zo gebeuren
Of waarom had Hitler zo'n hekel aan de Joden
Zoveel vragen maar er zijn zo weinig antwoorden

Maar deze beroemde persoon kent iedereen
Anne Frank is haar naam, zij is gestorven in een concentratiekamp
Door hongersnood, net als haar familie
Maar de dappere Otto Frank heeft de oorlog overleefd

Al die dode mensen, hoe konden ze daarmee leven
Dat dit gebeurt, het mag nooit meer voorkomen
Al die concentratiekampen en al die doden
In Auschwitz-Birkenau staat zelfs nog een deel van het kamp

Waarom deden zoveel mensen mee aan de oorlog
Ze zouden moeten stoppen met ruziën
Maar ze hebben niks geleerd ...

Nu gebeurt het nog steeds, er wordt geruzied
In andere landen is er oorlog en zijn er vluchtelingenkampen

Dat moet stoppen!

Tekst Liselotte Pflug en Anne ter Riet, Basisschool De Drijfveer

Voorgelezen door Merlijn Rambags

Ik ben Gerrit van de Leeuw.

Ik ben 13 jaar oud.

De 2^e wereldoorlog is begonnen.

Hitler is aan de macht gekomen met als doel wraak.

Mijn vader moet het leger in en mijn moeder is opgepakt.

Mijn zusje en ik zijn ondergedoken bij mijn opa en oma.

We zien geen licht meer en mijn zusje en ik zijn bang, heel bang.

Tekst Merlijn Rambags, Basisschool De Drijfveer

Voorgelezen door Nika Goudsmit

Waarom?

Waarom is het oorlog?

Geen vrede maar ruzie.

Over mensen die niks kunnen doen.

En die niets kunnen meemaken van de buitenwereld.

Die opgesloten zitten.

Die wachten op vrijheid.

En hopen dat ze hun familie weer kunnen zien.

Waarom?

Kan het geen vrede zijn in de wereld?

Want vrede, daar staan we voor!

Tekst Nika Goudsmit, Basisschool De Drijfveer

Voorgelezen door Marit Jeurissen

Vrede, we zeggen dat we daarvoor staan.
Maar kijk nou eens om je heen.
Dan wel niet in Europa maar erbuiten.
Daar wordt nog steeds gevochten.
Waarvoor, voor een beetje land?
Dat hoeft toch niet?
Maar al je nu eens naar jezelf kijkt.
Dan heb je toch ook nog ruzie met je broertje of zusje?
Dan heb je nog steeds geen vrede.

Denk daar maar eens over na.

Tekst Marit Jeurissen, Basisschool De Drijfveer