

Ayelen Vrencken 'De ander'.

Teskt:

Hoe zou het zijn als je niemand kan vertrouwen, als de ander een monster is met tanden en klauwen. Als je gevaar loopt gewoon omdat je bent wie je bent, als de ander je daarom al ziet als opponent. Hoe zou het zijn als de geur van angst nooit verdwijnt, als je niet weet in welke vorm de vijand verschijnt. Het gevoel dat ontstaat als er een onbekende tegen je praat, is het de ander, of schuilt er in hem geen kwaad? Hoe zou het zijn als je ondergedoken moet leven, als je in spanning afwacht of de ander jou gaat aangeven. De mensen op wie je kunt rekenen zijn op een hand te tellen, alleen aan hen kan je zonder vrees je verhalen vertellen. Nu lijkt vrijheid voor ons allemaal zo vanzelfsprekend, het is moeilijk om in te beelden wat leven in angst betekent. Het is belangrijk dat we leren van de geschiedenis en dat de ander nooit compleet verdwenen is.

Diede Goossens 'Kindertaal':

Oorlog, die tijd moet verschrikkelijk zijn geweest. Een gedachte voor ieder die dit hoort of leest.

Het is misschien een moeilijk verhaal, maar we zetten het toch in kindertaal.

Er zijn mensen met hun inzet gestorven en die eren wij,

Door al hun kracht zijn wij nu vrij.

Vroeger hoorde je bommen je verloor de tel,

Gelukkig horen wij nu 5x per week de schoolbel.

Heel veel kusjes blazen wij allemaal zacht,

Heel veel kusjes naar de sterren in de nacht.

Waalre, 11 september 2019.