

In deze tijd van vrede
in mijn leven,
is het lastig te bevatten,
dat 73 jaar geleden,
op de plek waar ik nu zit,
mensen stierven voor mijn vrede,
mensen stierven voor mijn vrijheid,
en wat raar om te bedenken,
dat op dit moment op deze aarde,
er nog steeds mensen sterven,
voor de vrede en de vrijheid,
voor een meisje net als ik,
zodat zij later net als ik,
over 73 jaar,
mag klagen over school en huiswerk,
in plaats van bang te zijn,
voor bommen en de dood.

Floor Gaus

17 jaar