

Nergens meer veilig, Jan Heerze

De brandlucht wordt sterker, een vieze, zurige stank. Maaikes ogen beginnen te tranen. Hier zijn overal sporen van gevechten, ingezakte gevels, glasscherven, brokken puin, kapotgeschoten auto's, maar ook tafels, stoelen, een gebroken spiegel. Een paar huizen zijn helemaal uitgebrand, er kringelt rook uit de puinhopen. Als ze erlangs lopen, voelt ze de warmte die eraf straalt. Tegen de restanten van een winkel ligt een dood paard in een grote plas bloed. Mamma trekt Pim tegen zich aan en bedekt zijn ogen met haar hand. Maaike wil ook haar hoofd afwenden, maar ze kan niet weggijken. Even verderop ligt een verminkte hond met vier poten in de lucht. Hier zijn natuurlijk ook mensen doodgeschoten. Gisteren, vannacht, vanmorgen? Zouden ze de lichamen al hebben weggehaald? Even meent ze onder een gekantelde auto een dode te zien, maar het is een militaire rugzak. Ze denkt aan Harry.

Ze zoeken een weg tussen het puin en de wrakken van voertuigen. Ze zien niet veel door een gekantelde tram die volledig is uitgebrand. Om op het Willemsplein te komen, moeten ze eromheen.

Met een ruk blijft Maaike staan. Hun school!

Hij staat nog overeind, maar alle ruiten zijn kapot en de deftige, ronde bogen voor de ingang zijn zwartgeblakerd. Van het prachtige café Royal is een hoek helemaal weggeslagen. En daar...

Ze pakt Jelles arm. Van de Willemskazerne staan alleen nog een paar stukken van de gevel overeind. De rest van het kolosale gebouw is gewoon verdwenen. Hier zijn dus eergisteren de bommen gevallen. Rooksluizen stijgen nog op uit de puinhoop.

'Jelle, daar zaten allemaal mensen in,' fluistert ze.

'Dat waren moffen, net goed,' zegt hij met een verbeterd trek om zijn mond.

Ze laat zijn arm los.

'Wat een rotopmerking, er zaten mensen in!'

Het klinkt veel scherper dan ze wil. Ze voelt meteen de kleine hand van Pim in de hare. De wind blaast een flard rook hun kant op. Ze hoest.

'Weg van hier,' zegt mamma.

Ze wil Pim meenemen, maar hij blijft naast Maaike staan, wijst om zich heen en vraagt dan: 'Is dit nou oorlog, Maaike?'

Ze kijkt vragend naar mamma, die na even aarzelen antwoordt: 'Ja.'

'Ik vind dat oorlog stinkt,' zegt Pim.