

De Tweede wereldoorlog.

1940 de Duitsers vallen binnen.

Met Hitler aan de macht hij denkt dat hij gaat winnen.

Als ze Rotterdam bombarderen komt dat diep bij de mensen binnen.

Maar nu is de oorlog pas echt aan het beginnen.

Veel mensen worden daardoor dakloos.

Ze willen iets doen maar Nederland is hopeloos.

Ze blijven vechten, veel mensen die vluchten.

Maar overal gaan geruchten.

Geheime kranten worden doorgegeven.

Maar het word steeds erger hier valt niet meer te leven.

En Wilhelmina zit in Engeland.

Maar ze blijft en staat altijd aan onze kant.

Veel Engelandvaarders die het niet halen.

En sommige die op zee verdwalen.

En dan heb je het meisje Anne Frank.

Ze duikt onder achter een boekenplank.

Maar er zijn veel meer mensen die ook onderduiken.

Ze zitten verstopt achter allerlei luiken.

Voor de Duitsers verstopt dat die ze niet komt halen.

Dat willen ze niet want ze horen verhalen.

De Canadezen , Engelsen en de Amerikanen.

Vechten voor onze vrijheid met bloed zweet en tranen.

Ook de avondklok werd ingezet.

De Duitsers bleven alert.

Terwel veel mensen in het verzet gingen.

Begonnen de Duitsers te dwingen.

Dat iedereen die joods was een ster moest dragen.

Ook werden ze gemarteld en geslagen.

Inmiddels komt de Honger Winter eraan.

Waarin veel mensen dood zullen gaan.

Weinig kans om te eten veel kans om te sterven.

En ook veel mensen beginnen te zwerven.

Maar ook op straat worden er kanonnen afgevoerd.

En ondertussen worden er veel mensen weggevoerd.

Naar concentratiekampen met de trein.

En dan krijgen ze een sein.

Dat ze even mogen douchen en dat leek hun erg fijn.

Maar ze wisten nog niet dat dit hun laatste minuten zijn.

Binnen in de gaskamer worden ze vergast.

Als de Nederlanders dat horen zijn ze verrast.

Verrast van angst dat dat ook hun zou overkomen.

Ondertussen werd alles van je afgenomen.

Maar we bleven vechten, stuk voor stuk.

En nu is het afgelopen we hebben geluk.

1940 de Duitsers vallen binnen.

Met Hitler aan de macht hij dacht dat hij ging winnen.

5 jaar later was Nederland vrij.

Maar er zijn veel doden gevallen en die herdenken wij.